

MILLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 23.07.2018
Sayı: 2018/2825

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 10/07/2018



Arzu ERDEM
İstanbul Milletvekili

TBMM BAŞKANLIĞI	
Tali Komisyon	
Esas Komisyon	Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Tarih:	10 Ekim 2018
Esas No:	2/848

TBMM
KANUNLAR ve KARARLAR BŞK.LİĞİ
23 Temmuz 2018
Numara:

ECİŞYE
AKTA...TIR

TBMM
GENEL EVRAK
23 Temmuz 2018
No: 323116

GEREKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki yaşlı nüfusu (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda bu oran yüzde 17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Ülkemiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişinin kaldığı belirtilmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 891 bin 140 olduğu belirtilmektedir. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusu toplam nüfusun %28,7'sini oluşturmaktadır. 2016 Aralık ayı verilerine göre, ülkemiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çocuk yuvalarında (0-12 yaş) 323, yetiştirme yurtlarında (13-18 yaş) 396, çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda (0-18 yaş) 254, çocuk evleri sitesinde (sevgi evi) 5.257, çocuk evlerinde 5.626, çocuk destek merkezinde 1.463 olmak üzere, toplam 13 bin 319 çocuğa bakıldığı belirtilmektedir.

60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiye yaşlı denilmektedir. Yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşuna huzurevi denilmektedir. İnsanlar yaşlanınca ailelerinin kendileri ile ilgilenmelerini, bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olmalarını istemektedirler. Birçok kişi kendi kendine yetebilmekte, birçok kişi de evlat ve akrabalarının sayesinde yaşamını daha kolay geçirmektedir. Ancak bunun tam tersi durumda olan, ilgi ve bakıma ihtiyacı olmalarına rağmen bunları göremeyen kişiler de vardır. Bu kişiler zorunlu olarak huzurevlerini tercih etmektedirler.

Toplumların sağlıklı bir şekilde var olabilmesi için çocuk ve genç nüfusun yetiştirilmesi oldukça önemli bir konudur. Çocukların sağlıklı gelişimi ancak mutlu olarak yaşayabilecekleri, şiddetten uzak bir aile yanında mümkün olabilecektir. Aile ortamı içerisinde yetişme imkanı olmayan korunmaya muhtaç çocukların sağlıklı birer bireyler olabilmeleri için çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının, huzurevleri ile aynı tesis içerisinde hizmet vermesi gerekmektedir. Böylelikle bakıma muhtaç çocuklarımız, yaşlılarımızla birlikte yaşayarak onları birer ebeveyn kabul edeceklerdir. Bu durum çocuklara, ebeveynlerinden uzak, yalnızlığın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan yetişebilecekleri adeta sıcak bir aile ortamı imkanı sunacaktır. Korunmaya muhtaç çocukların yetiştirilmesinde, kurum bakımı modelinden aile ortamına benzer yapıdaki bu tarz bir uygulamaya geçişin çocukların sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimleri üzerindeki etkisi oldukça olumlu yönde olacaktır. Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayışa, anne ve babasının himaye ve sorumluluğu altında güven içinde yaşamaya ihtiyacı vardır. Bu uygulama ile çocuğa sevgi ve güven ortamı oluşturulacaktır. Böylelikle sağlıklı bireyler yetişecek ve toplumsal sorunların önüne geçilebilecektir.

Aynı zamanda yaşlılarımızın sosyal hayattan uzak tutulmamaları, günlük yaşama dahil edilmeleri, arkadaş sohbetleri yapabilecekleri ortamlarda bulunmaları, becerileri doğrultusunda sorumluluk almaları gerek zihinsel gerekse bedensel sağlıkları açısından son derece önemlidir. Çocuklarının sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, bakıma muhtaç çocuklarımız ile bir arada yaşamaları onları çocuklarının yerine koymalarına, sevgilerini hissetmelerine, yalnızlık psikolojisinden kurtulmalarına imkan sağlayacaktır. Çocuklara karşı kendilerini sorumlu hissetmeleri, hayata tutunmalarına sebep olacaktır.

Bu kanun teklifiyle çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının, huzurevleri ile aynı tesis içerisinde hizmet vermesi, böylelikle çocuklarımız ve yaşlılarımız arasındaki manevi duyguların pekişmesi ve toplumsal sorunların engellenmesi amaçlanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki “özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek” ibaresi, “çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının, huzurevleri ile aynı tesis içerisinde hizmet vermesi temin edilerek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.